

Kerstviering 25 december 2020
Don Boscoparochie Kessel-Lo

OPENING

Kruisteken

Gezegend dit uur en het licht ons gegeven.
Gezegend de woorden geladen met kracht.
Gezegend jij, mens hier naast mij
en alles wat ons bijeen brengt.
Gegroet en gezegend
in naam van de Eeuwige Vader,
Zoon en heilige Geest.
(Kris Gelaude)

Welkom: Ik heb een huis

Ik heb een huis voor jou gebouwd
Het is niet nieuw, lijkt zelfs heel oud
Het is niet prachtig, zeker niet
perfect,
Ik geloof zelfs, dat het dak een
beetje lekt

Ik heb een huis voor jou gebouwd
Zodat je het warm hebt en niet koud
Het is geen luxe, zeker niet riant
Want van huizen bouwen heb ik
geen verstand

Binnen is er een magische sfeer
Je bent er welkom, keer op keer
Het is er warm, voel je je op je gemak
Ondanks het af en toe lekkende dak

In dit hart ben je veilig en vertrouwd
Daarom heb ik het voor je gebouwd
Kom binnen, voel je niet verplicht
Binnen is alleen maar liefde en licht

Ineke Akkerman
Adventskalender 2020

Lied: Zomaar een dak

[Zomaar een dak - Lied en tekst - Nederland Zingt \(eo.nl\)](#)

Zomaar een dak boven wat hoofden,
deur die naar stilte openstaat.
Muren van huid, ramen als ogen,
speurend naar hoop en dageraad.
Huis dat een levend lichaam wordt

als wij er binnengaan
om recht voor God te staan.

Woorden van ver, vallende sterren,
vonken verleden hier gezaaid.
Namen voor Hem,
dromen, signalen,
diep uit de wereld aangewaaid.
Monden van aarde
horen en zien, onthouden, spreken voort,
Gods vrij en lichtend woord.

Tafel van Eén,
brood om te weten dat wij elkaar gegeven zijn.
Wonder van God,
mensen in vrede,
oud en vergeten nieuw geheim.
Breken en delen,
zijn wat niet kan,
doen wat ondenkbaar is,
dood en verrijzenis.

(Huub Oosterhuis)

DEEL 1: HUIS VAN GERECHTIGHEID

Als mensen of groepen mensen

een woonprobleem hebben,
wijst dat er vaak op
dat ze ook op andere terreinen
het slachtoffer van uitsluiting zijn

Als mensen of groepen van mensen
niet menswaardig kunnen wonen,
is dat dikwijls
omdat onze samenleving
hen gewoon geen 'plaats' gunt...

(Welzijnszorg vzw / Samen Tegen Armoede)

Wij steken de eerste kaars aan:

Lied :

[Als alles duister is | LIED & TEKST - Nederland Zingt \(eo.nl\)](#) artikel/2018/11/lied-als-alles-duister-is/

Als alles duister is

Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft
een vuur dat nooit meer dooft

DEEL 2: HUIS VAN BARMHARTIGHEID

The ideas factory

Verrassend, warm en gastvrij

Boerderij De Bereklauw in Herent is een unieke combinatie van jong en oud. Bewoners uit alle geledingen van de samenleving vinden er een plekje om te wonen. Mensen die een veilige gemeenschap nodig hebben om weer sociale contacten aan te gaan, maar evengoed mensen die aan het werk zijn. Iedereen draagt een steentje bij. De Bereklauw onderscheidt zich van meer gangbare woonvormen, maar ze zoekt maximaal contact met anderen. Welzijnszorg ondersteunt om enkele broodnodige kleine renovaties door te voeren, in afwachting van een duurzaam toekomstperspectief.

Daklozen, vluchtelingen, artiesten, studenten, mensen met psychische problemen, ex-gedetineerden, kinderen, ouderen, idealistische jongeren, andersvaliden, reizigers, andersdenkenden, enz. Al die mensen wonen al jaren samen in een voortdurende wisselende samenstelling. Sommigen maar enkele dagen, anderen jarenlang. Nog anderen komen eventjes op bezoek, tasje koffie, wat uitleg vragen over DIY-dingen, even een machine lenen, een pak gebruikte kleren brengen, een geboorte aankondigen of een plek zoeken om assen uit te strooien, feestje meepikken aan het kampvuur, foto's maken voor een eindwerk, een filmpje opnemen, experimenteren met aquaponics, enzovoort. Elke dag iets anders.

Iedereen die iets wil bijdragen aan dat bruisend oord is welkom. Er is geen specifieke begeleiding voorzien voor de 'kwetsbare' mensen. Bewoners dragen zorg voor elkaar. Iedereen wordt gestimuleerd om zijn of haar kwaliteiten te ontwikkelen. Het aantal mensen dat we bereiken, tellen we niet, maar het zijn er heel veel.

Gosse, stichter en bezieler

Verder dan Thuis bezinningsboekje Spoor Zes 2020

Wij steken de tweede kaars aan:

Lied

[Als alles duister is | LIED & TEKST - Nederland Zingt \(eo.nl\) artikel/2018/11/lied-als-alles-duister-is/](#)

Als alles duister is

Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft
een vuur dat nooit meer dooft

DEEL 3 KERSTVERHAAL

*De herberg in Betlehem" (Jozef Wilkon)

Het was in het Nabije Oosten, in het schrale land van Jordanië, waar bijna geen struiken of bomen groeien.
Twee mensen trokken door dat barre land: Jozef en Maria.

Ze waren al vanaf de vroege morgen onderweg.
Keizer Augustus had een grote volkstelling bevolen.
Ook Jozef moest terugkeren naar zijn geboorteland om zich te laten tellen.
Maria verwachtte haar eerste kind. Ze was moe van de zware reis en ze verlangde naar een rustige plaats waar ze haar kind ter wereld kon brengen.
Bij een kruising van wegen hielden ze stil.
Jozef liep op de schaapherders toe die daar vlakbij hun kudden lieten grazen.
"Vrede zij met u", riep hij hen toe. "Hoe ver is het nog naar Betlehem?"
De oudste van de schaapherders kwam hem tegemoet.
"Wees gegroet", antwoordde hij. "Het is niet ver meer. Als je deze heuvel over bent, zie je de stad liggen."

Opgelucht trokken Jozef en Maria verder. Al snel zagen ze de stad en het rumoer van een grote menigte mensen drong tot hen door.
Toen ze bij de stadspoort aankwamen, stonden ze verbaasd stil. Nog nooit hadden ze zo'n drukte gezien. De straten waren tjokvol reizigers en kooplieden.

Bij een kruidenkoopman bleef Jozef staan en vroeg hem waar ze een slaappleats konden vinden.
"Jullie komen wel erg laat," antwoordde de koopman na enig aarzelen.
"Er zijn veel mensen op de been vanwege de volkstelling. Hier in de stad kan zelfs geen muis meer bij. Maar bij de andere stadspoort vinden jullie een vriendelijke man die een herberg heeft. Probeer het daar.
Een betere raad kan ik je niet geven."
Jozef bedankte de koopman en baande zich met moeite een weg door de mensenmassa.

Ze kwamen pas laat bij de herberg aan. Maria voelde dat haar kindje weldra geboren zou worden.

Lied: O Suver Maecht van Israël Herman Van Veen

[O Suver Maecht Van Israel - YouTube](#)

O suver maecht van Israel
wilt seer verbliden u
om den schonen bootschap
die ic u brenghe nu

Benedicta tu in mulieribus
valasus, valasus
ave plena gracia
tecum dominus
benedicta tu in mulieribus

Al mitter bootschap scone
die denghel heeft ghedaen
hebdi van shemels trone
den heilighen gheest ontfaen

Benedicta tu in mulieribus
valasus, valasus
ave plena gracia
tecum dominus
benedicta tu in mulieribus

Als Joseph dat verstonde
dat Maria was bevrucht
hi peinsde in sinen gronde
en waer beter ghevlucht

Benedicta tu in mulieribus
valasus, valasus
ave plena gracia
tecum dominus
benedicta tu in mulieribus

Des hem die enghel schone
toesprac ende riet:
Joseph, Davids sone
en wiltse begheven niet

Benedicta tu in mulieribus
valasus, valasus
ave plena gracia
tecum dominus
benedicta tu in mulieribus

Noch en ontsiet te nemen
die moeder Gods, Marien
dat van haer wort gheboren
sal ons van sonden vrien

Benedicta tu in mulieribus
valasus, valasus
ave plena gracia
tecum dominus
benedicta tu in mulieribus

Nu laet ons loven desen heer
die ons ghenoeft Jesus
stillen wi hem, hi weent so seer
ende singhen hem aldus:

Te Deum laudamus
valasus, valasus
swighet soete Jesus

du bist ons dominus
te Deum laudamus

Jozef begroette de herbergier en zei: " We hebben dringend een onderdak nodig waar mijn vrouw ons kind ter wereld kan brengen. Geef ons alstublieft een plaatsje in uw herberg waar ik voor haar een bed kan spreiden."

De herbergier leidde ze de herberg in. "Kijk zelf maar," antwoordde hij. "Dit is de enige kamer die we hebben en die is stampvol met reizigers en hun dieren. Dit is geen plaats om een kind geboren te laten worden."

Maar de waard zag hun nood en wilde helpen. Hij zei: "Niet ver hiervandaan vinden jullie een schone stal met vers hooi en stro. Ik zal mijn zoon met jullie meesturen.

Hij wijst jullie de weg."

In de stal maakten Jozef en de jongen van het stro een zacht bed voor Maria. Het was een koude nacht. Om de stal wat te verwarmen vroeg Jozef de jongen nog meer dieren uit het veld naar binnen te halen.

De jongen was een hele tijd bezig met het bijeen drijven van de schapen en de ossen. Toen hij de dieren naar de stal leidde zag hij een bijzonder licht.

Een ster scheen aan de hemel, zo mooi, zo stralend helder als hij nog nooit had gezien. Een wonderbaarlijke rust ging van de ster uit.

Langzaam liep de jongen op de stal toe en toen hij de deur opendeed, zag hij het kind in de kribbe liggen.

Lied

https://nederlandzingt.eo.nl/lied/Jezus-U-bent-het-licht/POMS_EO_1386717?cHash=559bb866f1f905ae5e533b2b713e449d

Jezus, u bent het licht in ons leven.
Laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt
Jezus, u bent het licht in ons leven.
Open mij voor uw liefde, o Heer !
(*Taizé – melodie: 'Jésus le Christ'*)

DEEL 4: Huis voor iedereen

Tijdelijk wonen

Nog voor ik het huisnummer zie, weet ik dat ik aan het juiste adres ben. Solidaire huizen herken je namelijk al van op straat. De gevelramen bij Lieve en Marcel zijn bezaaid met affiches voor culturele evenementen en 'Gastvrije gemeente'-posters. Naast de bel hangt een blaadje met instructies: één keer rinkelen voor Lieve en Marcel, twee keer rinkelen voor Rochehate. Lieve en Marcel vonden het meldingsformulier 'Tijdelijk Wonen' op de website van Ruimte Vlaanderen en leverden het ingevuld af bij de dienst Ruimtelijke Ordening van Herent. Niet onbelangrijk: Rochehate werkt deeltijds, maar als hij een leefloon of een werkeloosheidsuitkering kreeg, dan zou hij alsnog het bedrag

voor een alleenstaande krijgen. Dankzij de Melding Tijdelijk Wonen werd Rochehate namelijk als apart 'gezin' op hetzelfde adres als Lieve en Marcel gedomicilieerd. Hij kreeg daarbij de nieuwe code 'IT140-141 LOG05 Tijdelijke Opvang' in het rijksregister. Dat tijdelijke karakter en het feit dat hij grotendeels instaat voor zijn eigen kosten, maken dat het in dit geval niet gaat om samenwonen, maar louter om samenhuizen als alleenstaande.

Rochehate sluit niet uit dat hij naar Syrië zou terugkeren als de oorlog voorbij is. "Zolang het ook voor Koerden veilig genoeg is. Maar nu wil ik me concentreren op mijn studies. Ik werk als tuinman en schoonmaakhulp in een kleuterschool hier in Leuven, maar ik wil graag loodgieter worden. Daarom volg ik bij de VDAB een opleiding en combineer ik dat ook nog met lessen Nederlands."

Als afsluiter vraag ik Rochehate of hij een boodschap heeft voor Vlamingen die eraan twijfelen om met erkende vluchtelingen samen te huizen. "Samenhuizen is niet alleen goed voor erkende vluchtelingen, maar ook voor Vlamingen. Ik merk dat veel mensen niet begrijpen wat wij hier komen doen. Wie met vooroordelen leeft of racistische uitspraken doet, beseft vaak niet hoe hard hij daarmee de ander pijn kan doen. Door met elkaar samen te huizen, kunnen we elkaars land beter leren kennen, kunnen we onze culturen delen en gaan we vanzelf elkaars zorgen beter verstaan."

Nils Luyen. Orbit, Tijdelijk Wonen

Wij steken de derde kaars aan:

[Als alles duister is | LIED & TEKST - Nederland Zingt \(eo.nl\)](#) artikel/2018/11/lied-als-alles-duister-is/

Als alles duister is

Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft
een vuur dat nooit meer dooft

DEEL 5: HUIS VAN HOOP

Getuigenis: Voor de eerste keer in al die jaren was ons huis groot genoeg.

We waren net verhuisd, we hadden eindelijk een betere woning gevonden. Voor de eerste keer was ons huis groot genoeg om Kerst te kunnen vieren samen met de kinderen, de kleinkinderen en de rest van de familie.

Al die jaren ervoor kon dit niet. Ons huis was te klein, te koud, geen geschikte keuken om het feest voor te bereiden.

Het was een heel druk Kerstfeest, maar superleuk. Eentje om nooit te vergeten.

Sinds die keer slaan we nooit meer over: Kerst is feest en in ons huis is er plaats voor iedereen.

Marianne Van den Bremt, ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting bij Samen Tegen Onbetaalde Schoolfacturen (een project met Welzijnzorg)

Wij steken de kaars aan:

Lied

https://nederlandzingt.eo.nl/lied/Jezus-U-bent-het-licht/POMS_EO_1386717?cHash=559bb866f1f905ae5e533b2b713e449d

Jezus, u bent het licht in ons leven.
Laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt
Jezus, u bent het licht in ons leven.
Open mij voor uw liefde, o Heer !
(*Taizé – melodie: 'Jésus le Christ'*)

<https://www.youtube.com/watch?v=U4S8PRoWnL4&feature=youtu.be>

Lied: Elisa Barbara Dex

Ik was te moe om nog te slapen
dus ging ik dolen door de stad
een oude vrouw sprak mij toen aan die
op zoek was naar haar kat
we vonden snel het beestje
overreden in de goot
en zo kwam die nacht de dood
de oude vrouw nam mij toen mee en
ze gaf mij een kop thee
ze toonde foto's van haar man die
in oktober overleed
er viel een stilte en het speet me
maar toch kreeg ze het verwoord
ach, het leven gaat toch door
er stond niet veel in de kamer
en de muren waren kaal
drie stoelen en een tafel
geen gordijnen voor het raam
ze zei: ik heb niet veel te geven
ik ben bijna alles kwijt
maar toch hou ik van het leven
't moest zo zijn, en ik heb nog wat tijd
in een stad kan je verdwalen
of je kent er niemand meer
maar ik ken er wel een dame
ze heet Elisa en zet thee
er vallen stiltes maar dat geeft niet
in de stilte zit de troost
en zo gaat het leven door

SLOT

Onze Vader

Onze Vader
die in het diepste van uw mensen zijt.
Uw naam worde steeds meer liefde.
Levend door en tussen ons
als teken van uw rijk.
Laat ons uw wil ontdekken,
in 't werk met mensen
aan een nieuwe aarde van geluk voor allen.

Geef ons het besef:
dat brood voor allen dagelijkse opdracht is.
En waar wij falen of ontmoedigd zijn,
wees steeds opnieuw voor ons vergeving
in 't herhaald vergeven aan elkaar.
En leid ons heen door onmacht en door angst,
op onze tocht naar u met Jezus onze heer.
Amen.

Zending en zegen

Zegenwens
Durven wij te rekenen op een wonder,
durven wij God in ons midden te ontvangen?
Zeggen wij 'ja' als God bij ons wil wonen?
Het gebeurt vandaag, aan jou en mij:
mensen van goede wil,
op weg naar vrede, levend in liefde –
dat is Gods wonder.
Gaan wij heen van hier in het vertrouwen
dat God met ons gaat,
dat de Eeuwige scheppend met ons bezig is,
dat de Zoon ons gaande houdt op zijn weg,
dat de Geest ons bezielt met kracht tot liefde. Amen.

Slotlied:

[Lied 419, Wonen overal nergens thuis: Samenzang Hervormde kerk Bellingwolde - YouTube](#)

WONEN OVERAL

Tekst: Huub Oosterhuis Melodie: Suze Naanje

Wonen overal nergens thuis,
Aarde, mijn aarde, mijn moeders huis.

Vallende sterren, de schim van de maan,
Mensen die opstaan en leven gaan,
Mensen, veel geluk.

Wonen overal even thuis
Handel en wandel en huis na huis
Loven en bieden op waarheid en waan,
Wagen en winnen en verder gaan
Mensen, veel geluk.

Wonen overal bijna thuis
Aarde mijn hemel mijn vadershuis
Stijgende sterren, de lach van de maan
Mensen die dromend een stem verstaan
Mensen, veel geluk.

Onze kerstwens

HUIS

Het is mooi een huis te zijn
voor het enige hart
dat je niet wil achterlaten

Het is mooi een ladder te zijn
voor kinderen
die op een sombere/zonnige dag
naar de zon willen klimmen

Het is mooi een deur te zijn
zachtjes knarsend
maar toch opengaand
voor al wie wil binnengaan

En een raam
waarin het licht niet dooft
voor al wie denkt:
het is al laat.

Vjatsjeslav Koeprijanov

Wij wensen jullie een Zalige Kerstmis!
We wensen jullie een gezond 2021!
Liturgiegroep Don Boscoparochie Kessel-Lo
Chris, Hermien, Ingrid, Lieve en Majo